



Stichting Vrienden van het Afasiecentrum

Jaarverslag 2017





Stichting Vrienden van het Afasiencentrum



De Stichting Vrienden van het Afasiencentrum steunt bijzondere activiteiten voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten. Dit doen we vanuit onze visie op welzijn, eigen kracht en samenwerking:

"De weg is lang en je kunt het niet alleen."

De niet-zichtbare gevolgen van het hersenletsel hebben een enorme impact op iemands leven: mensen vragen veel tijd om te communiceren, kunnen slecht tegen drukte, hebben moeite om zich te concentreren en kunnen geen twee dingen tegelijkertijd. Soms heeft iemand motorische beperkingen (verlamming). Anderen hebben moeite met het geheugen, het nemen van initiatief, plannen & organiseren, twee dingen tegelijk doen en/of zich concentreren.

Hierdoor is deelname aan reguliere welzijnsactiviteiten niet zonder meer mogelijk, want de omgeving begrijpt de gedragsveranderingen niet.

De Stichting Vrienden van het Afasiencentrum spant zich in om het welzijn van mensen met afasie en hun naasten te bevorderen door bijzondere activiteiten te faciliteren.

Om dergelijke activiteiten mogelijk te maken en mensen met een hersenletsel hun plek in de samenleving (terug) te geven is geld nodig. Onze stichting spant zich hiervoor in.

We kijken terug op een gezellige barbecue voor 45 vrijwilligers, het zeilweekend voor families, de creatieve deelname aan diverse exposities en een feestelijke lunch voor 109 deelnemers bij Van der Valk in Nieuwerkerk aan den IJssel. Voor meer inhoudelijke informatie over wat het Praatatelier biedt, verwijzen we graag naar de bijlage 'jaarverslag Praatatelier'. Volgend jaar bestaan het Afasiencentrum 20 jaar. We kijken uit naar de viering van het jubileum.

Het bestuur legt in dit jaarverslag verantwoording af voor het gevoerde beleid van 1 januari tot 31 december 2017 en spreekt zijn waardering uit voor allen die het Praatatelier mogelijk maakten.

Capelle aan den IJssel, 29 april 2017.



Bestuurssamenstelling

In 2017 hebben er geen bestuurswisselingen plaatsgevonden:

Eind 2017 bestond het bestuur uit:

De heer A. Oster	voorzitter
Mevrouw M.A.H. Verschaeve	secretaris
De Heer R. Verzijl	penningmeester
Mevrouw J. Overbosch	lid
Mevrouw A.J. van Waarde	lid
De heer Jan Ooms	lid

Allen zijn gezamenlijk bevoegd.

Activiteiten die de participatie ondersteunen

De stichting Vrienden van het Afasiecentrum stelt zich tot doel het welzijn van mensen met afasie te vergroten en faciliteert bijzondere welzijnsactiviteiten door het werven van donateurs, de verkoop van Kunstkaarten en het aanvragen van subsidie.

De groep Muziek en Zang deelde al vaker zijn ervaringen met anderen. Dit jaar zochten ze de verbinding met andere mensen met beperkingen en senioren om zich meer te verdiepen in muzikale stromingen en te zingen. Muziek werkt ondersteunend voor mensen met afasie want muziek zit in de rechterhemisfeer opgeslagen en het beschadigde taalcentrum zit in de linkerhersenhelft.

Bij de presentatie op de Publieksdag van de Hersenstichting in de Doelen was veel belangstelling voor ons stripverhaal: 'Alles anders?' Het boekje laat zien dat het ook voor gezinsleden soms lastig is deel te nemen aan het maatschappelijk leven als een van je ouders communicatie- of motorische beperkingen heeft.



Het verhaal is uit het leven gegrepen met de ervaringen van deelnemers en hun gezin.

Het boekje is nog steeds te bestellen op www.afasie.nl/praatatelier.

Deelnemers aan activiteiten van het Praatatelier zijn onder begeleiding van de coördinator Praatatelier en vrijwilliger Riet in 2012 gestart met hun eigen digitale nieuwsbrief. Op de site www.sites.google.com/site/praatatelier01 leest u hun bijdragen.

Ontlasting mantelzorg

Het is belangrijk voor mantelzorgers om "in gesprek blijven". Het samen plezier maken en indirect ervaringen, successen, zorgen en verdriet kunnen delen met anderen die in eenzelfde situatie verkeren, is mogelijk tijdens de familiedagen, excursies, het familieweekend en de kerstlunch.

Door het informele contact tussen 'zorg'- of 'hulp'-verleners (de professionele begeleiders), de getroffen en hun naasten kan men in de praktijk de geleerde vaardigheden stimuleren, implementeren en toetsen.

Een van de activiteiten die onze Stichting faciliteerde was het Zeilweekend Robinson Crusoe van 10 tot 12 juni 2017. Hoe enthousiast de deelnemers waren, is te lezen in de bijlage.

Beeldend communiceren en 'Afasie en schilderen'

Het aanbod van de cursussen Afasie en Schilderen met professionele kunstenaars is mogelijk dank zij de subsidie van de Stichting Marline Fritzius en wordt niet gefinancierd met gemeentelijke subsidie.

Wekelijks schilderen minimaal vijf mensen met afasie onder professionele begeleiding van een kunstenaar. Het Afasiecentrum stelt een medewerker vanuit het Praatatelier of Afasiecentrum ter beschikking om extra begeleiding te geven of in te kunnen grijpen in geval van calamiteiten.



Danny Visser Afasie en schilderen 2017

Na een hersenletsel hebben mensen vaak motorische beperkingen door een eenzijdige verlamming of coördinatiestoornissen. Ook het vermogen om op creatieve wijze om te gaan met onverwachte gebeurtenissen, op ideeën te komen, oplossingen te verzinnen en ideeën om te zetten in daden is heel lastig voor mensen met hersenletsel.

Beeldend communiceren geeft mensen met cognitieve functiestoornissen en talige beperkingen de mogelijkheid hun executieve en motorische vaardigheden te trainen, zich beter te uiten en op non-verbale wijze in contact te komen met de samenleving. Het activeren van de motorische kernen in de hersenen door middel van tekenen, schilderen en boetseren is belangrijk omdat zowel de motorische schrijfbewegingen als de beeldvorming in de hersenen op deze wijze kunnen verbeteren. Dit heeft een gunstige werking op het herstel en behoud van geleerde vaardigheden.

In het Afasiecentrum aan de Reigerlaan worden cliënten getraind in bovengenoemde vaardigheden. In de inspiratieruimte worden ze op woensdagmiddag gestimuleerd kennis te maken met activiteiten 'beeldend communiceren'.

JAARREKENING 2017
Balans per 31 december 2017

	31-12-17	31-12-16		31-12-17	31-12-16
Activa	€	€	Passiva	€	€
Voorraad kaarten/ kalenders	1.860	2.020	Algemene reserve	23.326	29.844
Debiteuren	3.167	2.203	Crediteuren	3.717	5.452
ING-bank	1.969	4.012	Reservering transitie	780	1.641
ING-spaarbank	32.500	40.199	Reservering Thema avond	5.000	5.000
Kas	71	49	Reservering muziek en zang	8.368	8.368
Vooruitbetaald zeilen	1.624	1.822			
Totaal	41.191	50.305	Totaal	41.191	50.305

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	2017	2016		2017	2016
Baten	€	€	Lasten	€	€
Subsidies	13.660	34.990	Activiteiten	22.745	40.174
Kaart-, kalenderverkoop e.d.	306	-81	Reservering Thema avond	0	0
Giften en donateurs	692	398	Diversen incl. rentebate	530	505
Bijdrage zeilen	1.395	2.130	Kosten vrijwilligers	807	PM
Bijdrage kerstlunch	1.165	1.269			
Bijdrage Linge / Feijenoord	346	150			
Vrijval reserve Themaavond	0	4.000			
Nadelig saldo	6.518	0	Voordelig saldo	0	2.177
Totaal	24.082	42.856	Totaal	24.082	42.856

SPECIFICATIES

	2017	2016		2017	2016
	€	€		€	€
Subsidies			Activiteiten		
Stichting Marline Fritzius	13.660	13.070	Schilderen	13.979	13.192
Gem. Capelle ad IJssel	PM	920	Zeilen	3.929	3.871
Stichting BMDR	0	10.350	Kerstlunch	3.050	2.878
Overige bijdragen	0	10.650	Excurie Linge / Feijenoord	1.787	399
			Thema avond Isala	0	19.834
Totaal	13.660	34.990	Totaal	22.745	40.174

TOELICHTING

De stichting is opgericht op 19 december 2006.
Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vastgesteld door het bestuur op 22 februari 2018.

Toelichting op het financieel resultaat 2017

In 2017 heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van het Afasiecentrum het Praatatelier kunnen helpen bij de organisatie van de bijzondere activiteiten

- Afasie en schilderen,
- De bijzondere excursie varen op de Linge
- familiedagen en zeilweekend,
- barbecue en oudejaarslunch

Dank zij de financiële bijdrage van de Stichting Marline Fritzius werd Afasie en schilderen worden mogelijk gemaakt.

Het jaar is afgesloten met een nadelig saldo. Ten opzichte van 2016 blijven de inkomsten achter bij de kosten van de uitgevoerde. Het past bij de koers die in het verleden is uitgezet om een niet te grote financiële reserve te hebben.

De Vrienden van het Afasiecentrum hebben hun expertise gedeeld met de organisatie van de thema-avond "de juiste Toon" in het Hofplein theater. De achtergrond bij het optreden van Muziek en Zang werd geschilderd door de deelnemers van Afasie en Schilderen. Onze stichting droeg geen financiële verantwoordelijkheid.



De gift uit 2016 ten behoeve van muzikale activiteiten voor mensen met afasie, van de opgeheven stichting RASS is opgenomen als financiële reserve voor de komende jaren. Wij zien de verkoop van kaarten en kalenders teruglopen en houden er rekening mee dat subsidieverstrekkingen en donateurs kritisch en terughoudend zullen zijn met subsidies, schenkingen en/of donaties.

Tot slot zal het beleid van de stichting Vrienden in 2018 ongewijzigd blijven.

Bijlage : Toelichting bij excursies en workshops.

Bezoek aan het atelier van kunstenaar Elly Kern

De deelnemers kwamen rechtstreeks naar het atelier of liggen mee vanuit de Beemsterhoek te voet of met de auto. In het atelier vertelde Elly Kern kort haar eigen ontwikkeling als kunstenaar. Dit deed zij n.a.v. verschillende geëxposeerde schilderijen. Verder heeft zij veel vragen beantwoord.

Onder tussentijd hebben de deelnemers de klaargemaakte sandwiches opgegeten. Deze zijn in de ochtend door een deelnemer en stagiaire klaar gemaakt.

Haar atelier ingericht om alle deelnemers achter een ezel te zetten om een winterlandschap te maken. Elly heeft stap voor stap dit landschap met de deelnemers opgebouwd.

Iedereen heeft zijn eigen stijl gevonden en daarin gewerkt. De meeste deelnemers hadden niet dit eindresultaat verwacht. Zij boven zichzelf uitgestegen.

"In januari zijn alle mensen voor mensen die nooit schilderen doen van het Afasie van de Beemsterhoek op maandag naar het schilderhuis van Elly Kern geweest .

In haar kamer [en in gang] hingen er schilderijen die Elly had geschilderd . En in die kamer mochten wij een schilderij kregen en mochten wij daar een huisje met 1 of meer bomen schilderen . Er zijn schilderen mensen die dat in 10 minuten dat even deed . Wij niet, daarom werd dat in de Beemsterhoek nog wel afgemaakt met Elly.

Dit was heel erg leuk en we zouden dat nog wel een keertje doen.

Andre L."

Excursie 22 februari 2017 Bezoek aan Ikea Barendrecht

Een zeer geslaagde excursie passend bij de sfeer om te shoppen, wat veel deelnemers graag doen. Een aantal deelnemers kwamen naar de Beemsterhoek om van daar uit te vertrekken met auto's. Het merendeel van de mensen kwam rechtstreeks naar Barendrecht. Iedereen heeft zijn eigen gang kunnen gaan. Zo af en toe kwam en wij elkaar tegen en ontstonden er leuke gesprekken over de ervaringen en gebeurtenissen.

Programma:

Bij aankomst gezamenlijk een kopje koffie gedronken.

Geregeld dat er rond lunchtijd een tafel voor ons gereserveerd was. Bij de lunch een ieder gestimuleerd om zelf zijn bestelling aan het buffet te regelen en te betalen.

Dit was voor sommige cliënten eng, maar iedereen heeft het wel gedaan met of zonder steun van de begeleiding.

Om een bepaalde tijd weer verzameld voor de terugreis om op tijd bij het centrum te zijn voor de deelnemers met taxivervoer.

Het vervoer blijft een aandachtspunt om excursies realiseerbaar te houden.

Verslag van interview met Teun over het uitje naar IKEA.

Op woensdag 22 februari 2017 ging Teun vanuit de Beemsterhoek samen met ervaringsdeskundige Chris naar de Ikea in Barendrecht. Het was best een lange reis zegt Teun. Toen iedereen binnen was zijn ze gaan wandelen door de Ikea. Iedereen ging een beetje zijn eigen weg op.

In de middag zijn ze met z'n allen weer bij elkaar gekomen om lekker te gaan lunchen. Hij zou graag nog een keertje naar de Ikea willen maar dan wel naar een andere locatie. Kortom Teun hadt een leuke en gezellige dag bij Ikea. Hij heeft zich vermaakt!

Verslag van interview met Egbert over het uitje naar de Ikea.

"Op woensdag 22 februari van huis met het busje naar de Ikea, scootmobiel mee. Lopen moeilijk. naar binnen gegaan Toen binnen koffie gedronken en allemaal wandelen Ikea. Ik scootmobiel rijden.

Dan middag samen eten lunch – lekker weet niet - aardappels gegeten. Eten erg lekker. weer gaan wandelen. gekocht voor in huis. Leuke dag"

Excursie Boottocht op de Linge met een verslag van Radjindre



21 APRIL 2017.ZIJN WIJ NAAR HET BOOTTOCHT GEWEEST IN LINGE .

WE ZIJN OP ZELLINGE VERZAMMELT, EN TOEN MET EEN GROTE BUS ALLEMAAL ER IN GEZETEN. EN ROLSTOELEN BINNEN GEZET .

OM HALF 10 ZIJN VERTROKKEN RICHTING LINGE VIA 16 GINGEN NAAR KINDERDIJK DAAR HEBBEN

DE DRAAIMOLEN GEZIEN, HET WAS EEN STUK OF 19.HET WAS EGT MOOI OM TEZIEN .

EN DAAR NA GINGEN WIJ BINNEN DOOR RIJDEN NAAR DE LINGE .

BIJ DE LINGE AANGEKOMEN ZIJN WIJ OVERGESTAP IN DE BOOT .

DAARNA IS DE BOOT OM 12 UUR VERTROKKEN EN IEDEREEN MAG KOFFIE,THEE OF MELK

DRINKEN . DAARNA MOCHT IEDEREEN BOORD ZELF PAKKEN MET ALLEMAAL TOESPIJST.

HET DUURT TWEE UUR LANG VOOR DAT TERUG ZIJN HET BUS.

WE GINGEN ALLEMAAL DE BUS IN MET ROLSTOEL NIET VERGETEN.

TOEN GINGEN WE RICHTING CAPELLE .DE CHAUFFER WAS HEEL AARDIG ,ONDER WEG

VERTELD ALLES .BIJAANKOMST HEEFT BARBARA VOOR ONS TAXI GEBELD OM ONS NAAR HUIS GEBRACHT

9 mei 2017 Fietstocht naar de Zevenhuizer plas

Vorbereid door Roel en Edwin met hulp van Marian.



Scootmobieltocht kinderboerderij 'de Blijde Wei' in Rotterdam en Oud Verlaat.

Op 9 mei zijn we samen zijn wij vertrokken van de parkeerplaats bij het Pannenkoekenhuis Schollebos. De scootmobielclub Capelle had een mooie route uit gestipt. Het weer was mooi en ieder had een goed humeur. Met een gangetje van zo'n 7 a 8 kilometer reden we over fietspaden door de natuur naar de blijde wei. Echter daar aangekomen bleek dat er veel werkzaamheden waren en er weinig goed te bekijken was.

Ter plekke besloten wij om verder te rijden naar een café in Oud-Verlaat las de Rotte. Hier hebben wij een heerlijk kopje koffie gedronken en geluncht.

Via een omweg zijn we weer richting ons vertrekpunt gereden.

De begeleiders hebben elkaar steeds afgelost en zo reed er steeds iemand anders op een ander plaats in de groep. Er zijn geen vervelende zaken gebeurd.

Iedereen heeft erg genoten van de tocht en wil zeker nogmaals deelnemen aan een volgende .

Met groet dank aan Frits en Han voor de voorbereiding.

Een weekend op het eiland Robinson Crusoe



Hi, ik ben Joyce. Lia is een vriendin van mij. Ze is een hele goede vriendin. Ik voel me goed bij haar warme en bezorgde aanwezigheid. Ze heeft afasie. Dat wat ze denkt kan ze niet direct zeggen. Door de jaren heen heeft ze geleerd met weinig woorden veel duidelijk te maken. Ze ziet ook snel als ik het niet begrijp. "Neehee", zegt ze dan, en dan probeert ze het op een andere manier.

Lia is geen waterrat. Toch is ze heel enthousiast en praat vaak over het zeilweekend. Ik snap dat goed. Het is er hartstikke gezellig!

In de groep die mee gaat zitten fanatieke watersporters, zoals Frank en Ton. De deelnemers zijn jong en oud. De een kan bijna alles zelf, de ander zit in een rolstoel en kan haast niets zonder hulp. Als je dan moeilijk praat is het lastig duidelijk te maken wat je wilt. Met mensen om je heen die dat ook hebben is het makkelijker. Daar is alle tijd voor. Er zijn veel vrijwilligers en het water zorgt voor een heerlijk vakantiegevoel! De sfeer straalt rust uit en de activiteiten kabbelen voort.

Op vrijdagavond verzamelen we op de kade. Alle bagage wordt bij elkaar gezet en op het terras drinken en eten we totdat de groep compleet is. Om acht uur varen we naar het eiland. De mensen die kunnen sjouwen brengen de bagage naar de boten. Er is ook een zeilboot. Lia stapt op de veilige motorboot. Ik krijg een zwemvest om en mag mee op de zeilboot. Het vakantie water feest op de Loosdrechtse Plassen is begonnen!

Al snel zijn we op het eiland Robinson Crusoe. Er is koffie en thee. Sommige vrijwilligers van het eiland (Sailwise) zijn nieuw, anderen kennen we nog van vorig jaar. Dat geldt ook voor de deelnemers. Herkenning en kennismaking "Hoe heette je ook alweer?" vliegen over en weer. "Dien, D-I-E-N", ik ben nooit goed in namen geweest, maar deze keer ga ik het onthouden! Het is een plezier mensen met hun naam aan te kunnen spreken. En mensen met NAH hebben vaak moeite om namen te onthouden. Ik voel me vrij om een naam nog een keer te vragen.

Lia blijft die avond lekker rustig aan wal. Ik word ingewijd in het zeilen op een Randmeer, een snelle zeilboot, die door de harde wind, flink schuin gaat. Met beide handen houd ik me stevig aan de reling vast. Dan komt de reddingsboot langs. De safety guy vraagt of alles in orde is. Met angstige ogen kijk ik naar de hoge golven die de motorboot veroorzaakt. Toch lukt het nog om mijn duim omhoog te steken en de jongen van de motorboot weet, ondanks de hoge golven, een zak chips in de zeilboot te gooien. Dat zorgt dan toch wel weer voor een feestelijke sfeer!

In de avond brandt het kampvuur en op de banken rondom is het gezellig praten. Iedereen heeft wat te drinken en te eten meegebracht en deelt dat met plezier.

Er zijn allerlei soorten zeilboten, roeiboten, kajakken, surfplanken, motorboten, zeilbroeken, zeiljacks, zwemvesten, duikpakken, waterschoenen en ga zo maar door. Er is overal aan gedacht. Iedereen kan in een boot, met of zonder rolstoel. En, ook belangrijk, de bedden zijn goed. Op de deuren van de kamers staan de namen van de gasten met krijt op schoolbordverf. Het zijn allemaal schuifdeuren, ook bij de toiletten en douches. En alles is lekker fris en schoon!

Zaterdag zorgen Marian en Leo voor het avondeten. Ans heeft de recepten verzonnen. De hamburgers gaan op de barbecue. Er zijn verschillende salades, gepofte aardappelen en gepofte zoete aardappelen. Ook zijn er veel sausjes, kruidenboter en de broodjes zijn geroosterd. Al snel heeft iedereen wat lekkers op zijn bordje en smullen maar! Ester organiseert de afwas. Lia en ik zijn druk met het verzenden van een foto van Luz in de catamaran naar Luz. Uiteindelijk krijgt Luz het voor elkaar.

Ik ben moe van al het zeilen en ga vroeg naar bed. Lia gaat nog gezellig sjoelbakken. Zondagochtend zetten Lia en ik samen koffie. Cock is ook al wakker. Hij heeft een zakmes om het pak koffiemelk open te krijgen. Cock speelt regelmatig op de piano die er staat. Ik vind het erg mooi. Het doet me aan mijn vader denken. Cock vertelt dat hij gisterochtend (zaterdag) om zeven uur, nog voor het ontbijt, was gaan zeilen met Gerrit. Gerrit is een vrijwilliger van Sailwise, 70 jaar jong en duidelijk een ochtendmens. Gerrit heeft op zijn bril een inklapbare achteruitkijkspiegel. Deze ochtend was Cock net te laat. De boot was al vertrokken. Nu heeft hij gezellig met Lia en mij koffiegedronken. Lia met koffiemelk, gelukkig wel. Angeline is jarig. Ze wordt vijfenvijftig. Haar rolstoel is versierd met slingers en op haar stuur een blauwe toeter en een roze fietsbel. Bij het ontbijt zingen we voor haar. De roze fietsbel mag blijven, de blauwe toeter wordt weer netjes van het stuur geschroefd.

Net als vrijdagavond, zaterdagochtend en zaterdagmiddag ga ik weer zeilen. Ik begin het al aardig te leren. De wind is met vlagen hard. Melva, Esther en ik houden ons goed vast als we weer eens flink schuin over het water gaan. Ik mag van Hinke aan het roer zitten. De eerste zeilcommando's heb ik ondertussen al geleerd: "Klaar om te wenden, ree!". En we kunnen met de stevige wind vaak overstag. En natuurlijk met de kop in de wind, andersom heet het gijpen, en dat is minder galant.

Als er wat donkere wolken verschijnen zeilen we weer in de richting van het eiland, van de wind af. Hinke kiest de stormroute om aan te leggen. Ze vraagt of ze het laatste stuk aan het roer mag. Opgelucht geef ik het roer over. Ik mag het fokzeil losgooien als we de aanlegsteiger naderen. En al snel zijn we weer veilig aan wal. Netjes op tijd voor de lunch.

Na de lunch gaan we inpakken en is het zeilweekend al weer bijna voorbij. Met gezellige muziek doet iedereen wat hij kan om alles weer schoon achter te laten. Nog een laatste bak koffie of thee en dan stappen we op de boot. Het regent en het is koud. Als we aan de overkant zijn krijgen we het weer warm van de afscheidszoeven en knuffels! Mijn vriend Piet staat klaar om Lia en mij weer naar huis te brengen.

Het was super.

Fijn dat jullie er waren: Marian, Leo, Ester, filmjongen David, Melva, Angeline, Luzdary Dien, Ton, Astrid, Bart, Bert, Marcia, Ans, Siem, Huub, Frank, Cock, John, Boudie, Robbert, Wim, Marike, Hinke, Paul, Gerrit, en nog 2 jongens, één vooral in de reddingsboot.

Hopelijk weer tot volgend jaar!

Joyce en Lia

10 juli Uitwaaien Kijkduin



*Elk jaar weer genieten we van dit heerlijke dagje uit.
Gelukkig is er voldoende hulp zodat we het strand op
kunnen met de rolstoel.
En 's avonds lekker uit eten!*

Workshops

Samen met Riet Okhuijzen hebben wij deze workshop 'Levende stenen' gedaan. We konden kiezen uit verschillende grote stenen. Er waren voorbeelden ter inspiratie. Deze brachten onze eigen ideeën en vormgeving op gang. De stenen eerst een kleur geven als mooie ondergrond was wel het mooiste. Dit kon met een kwast. De afbeelding of voorstelling hebben we met verf stiften gedaan. Hiermee konden we precies werken. Het zijn mooie levende stenen geworden met de kleurrijke voorstellingen. Het was heel precies werken en je kon een speld horen vallen. Zo geconcentreerd waren wij bezig. Zeker voor herhaling vatbaar. Met grote dank aan Riet, Annie en Truus voor alle hulp.

Verlag van VOORJAARSSTUK 5 EN 12 APRIL 2017

Dit maal gekozen voor een andere vorm voor een decoratie, namelijk het recyclen van pakken drinken. De gebruikte techniek is Deco page. Samen met begeleiding wordt een passende manier gezocht om dit zo zelfstandig mogelijk uit te voeren.

Men heeft geduld nodig om de gesso te drogen en de verpakking vast te houden.

Deelnemers zoeken zelf de servetten scheuren deze en plakken hen volgens eigen idee op de verpakking. Daarna wordt er gelijmd.

De 2^{de} keer maken de deelnemers volgens eigen idee na uitleg een eigen plantenbakje met planten, bollen bij-materiaal en natuurlijk materiaal. Het eindresultaat wordt mooi ingepakt.

21, 28 augustus, 18 en 25 september Digitale Fotocursus met Helmuth T.

Deelnemers schreven:

*Door de cursus heb ik een nieuw fototoestel gekocht.
Door te leren kijken kan ik nu mooie foto's maken.
Ondanks dat ik dat ik al het een en ander wist heb ik weer bij geleerd.
Slot conclusie ; wij denken allemaal een betere fotograaf te zijn geworden.
Dank Helmut voor je hulp.*

Publieksdag van de Hersenstichting

12 oktober was de Publieksdag van de Hersenstichting in De Doelen Rotterdam. Er waren 1400 bezoekers, die allemaal geïnteresseerd zijn in de werking van hersenen. Het thema van dit jaar was hersenen en prikkels.

Er was ook een informatiemarkt, waar allerlei organisaties lieten zien wat voor werk zij



doen. Wij hadden de eer om hier met een stand te staan met informatie over het Afasiencentrum Rotterdam. Tijdens de voorbereidingen hebben cliënten foto's gemaakt van activiteiten die wij in het Afasiencentrum bieden. Ook hing er een poster die laat zien wat prikkels kunnen betekenen voor iemand met hersenletsel. De hele dag waren er cliënten bij de stand om te vertellen wat het Afasiencentrum doet en kan betekenen voor iemand met hersenletsel.

In de grote zaal waren lezingen over de hersenen en prikkels. In deze lezingen vertelden wetenschappers en deskundigen over de nieuwste kennis en wetenschap over de hersenen. Verschillende onderwerpen waren autisme, licht, verslaving, stemmen horen en muziek. Het was een interessante en leerzame dag!

Geschreven door Nino & Merel

Feestelijke afsluiting van het jaar

Met 106 mensen namen we feestelijk afscheid van 2017. De Vrienden sponsorden de oudejaarslunch bij van der Valk. Het is het moment van terugblikken en vooruitkijken.

We namen afscheid van vrijwilliger Pierre en bedankten alle vrijwilligers met een mooi 'kerst'pakket voor hun actieve bijdrage in 2017.