

# Stripboek leert jeugd omgaan met zieke ouder

**CAPELLE** • Het allereerste stripboek over de taalstoornis Afasie is een feit. De eerste druk van 'Alles Anders?' ligt sinds gisteren in de bibliotheek van Capelle aan den IJssel. Het stripverhaal geeft houvast aan jongeren, van wie een ouder onherkenbaar verandert na hersenletsel.

**SIMONE VAN ZWIENEN**

Het stripverhaal brengt de veranderde thuissituatie van jongeren in beeld, als één van de ouders een beroerte krijgt. „Afasie verandert iemands leven. Families moeten om leren gaan met beperkingen en stoornissen”, vertelt Mia Verschaeve van het Capelse Afasiecentrum, dat het stripboek uitbracht.

Afasie is een aangeboren of opgelopen taalstoornis, waardoor praten, lezen, tellen en communiceren moeizaam gaat. Nederland telt ruim 600.000 mensen met niet aangeboren hersenletsel. Daar komen jaarlijks 20.000 gevallen bij. Voor jongeren is het moeilijk om uit te leggen wat dit betekent in het dagelijks leven. De ingrijpende veranderingen die de ziekte bij hun ouder te weeg brengt blijft vaak onbesproken.

## ANEKDOTES

Het stripboek is gemaakt uit anekdotes van familieleden zelf. „Het vormt een alternatief voor oubollige informatiebijeenkomsten”, stelt voorzitter van het Afasiecentrum Ton Oster tevreden.

De 12-jarige Michelle en haar 16-jarige broer Dennis van Zwieten weten als geen ander hoe het is. De taalstoornis trof hun vader Frank (50) acht jaar geleden. Dat veranderde hun leven op slag. „Ik was



Bibliotheekdirecteur Irmgard Reijntjes, burgemeester Frank Koen en Ton Oster, voorzitter van het Afasiecentrum, steken hun neus nieuwsgierig in het stripboek. FOTO FRANK DE ROO

vroeger accountant, maar ik kan nu niet meer tellen”, vertelt Frank van Zwieten, die gisteren bij de onthulling van het stripboek was. De tussenstand bij een potje tennis uitspreken lukt niet, joelen langs de zij-

**Ton Oster**

*‘Stripboek vervangt saaie informatiebijeenkomsten’*

lijn bij de voetbal zit er niet in en boodschappen betalen gaat alleen vanaf het bonnetje. „Een uitgesproken bedrag kan ik niet vertalen”, legt Van Zwieten hakkelend uit. „Samen met mijn kinderen gaat het gelukkig goed, maar buitenstaanders begrijpen mijn beperkingen niet.”

Twee jaar lang verzamelen Stichting Marline Fritzius, dat schilderen voor mensen met Afasie mogelijk maakt, en Stichting Vrienden van het Afasiecentrum anekdotes. Kunstenaars Elly Kern en Roel Meijer gaven cursussen striptekenen aan familieleden. „Een dikke map met ervaringen waar jongeren tegenaan

lopen is het resultaat. Daar heeft een professionele tekenstudio dit stripboek van gemaakt”, zegt Verschaeve.

## LICHTPUNTJES

Bibliotheek Aan Den IJssel op het Stadsplein voegt vast de eerste exemplaren bij de collectie. Bibliotheekdirecteur Irmgard Reijntjes: „Ondanks de moeilijke situatie hoop ik dat dit stripboek lichtpuntjes brengt en meer begrip voor de inhoud wekt.” De strip is voor 8,95 euro te bestellen bij Stichting Vrienden van het Afasiecentrum. [www.afasie.nl](http://www.afasie.nl)